

Maandbrief Sloebers September



Zaterdag 7 september van 14u tot 17u:

Missie volbracht! Jullie hebben **ASTRONAUT PARSIVAL** goed kunnen helpen. Dat hebben jullie **super** gedaan Sloebers!

Zaterdag 14 september van 14u tot 17u:

DE ASTRONAUT heeft een probleem! Hij heeft zich pijn gedaan. Hij heeft de hulp van alle sloebers nodig om een

raket te maken.

Zaterdag 21 september van 14u tot 17u:

Yee hah! Vandaag worden we echte **COWBOYS!**

Cowboyhoed en pistool meenemen mag. We gaan het

Wilde Westen veroveren.



Zaterdag 30 september van 14u tot 17u:

Ayay piraten! Iedereen aan boord? Dan kunnen we vertrekken! We gaan de zeven zeeën bevaren op zoek naar grote **SCHATTEN!** Zie dus maar dat je er als een echte piraat uitziet.

Veel groetjes!

Benny Oli Wimme Tijs Marnix

Vragen? Neem contact op met de leiding via sloebers@ksaparsival.be of spreek ons even aan na de vergadering. Leuke nieuwtjes en foto's vindt je op de Facebook-pagina: <https://www.facebook.com/ksaparsival/>